

10 Lichtenvoorde - Aalten

10,5 km



Vanwege de lengte is het kaartje in tweeën geknipt.

Ludgerhof

In 2005 werd in Lichtenvoorde het wooncomplex Ludgerhof in de voormalige Ludgerkerk geopend. De kerk van architect Gerard Schouten werd door architect Hans van Beek van de sloop gered. 16 woningen werden gerangschikt langs het binnenplein waar ooit het middenschip zich bevond.



Oude Helenakerk (Markt / Landstraat)

Aalten is van zeer oude datum. Liggend op glooiingen en dicht bij water was het een prima plek om te wonen. Er is in de Aaltense Musea een gedeeltelijk zilveren grafvondst, van nabij de oude Heelweg: de gordel, de schildknop en de stijgbeugels van een edelman uit ca 800. Het is zeer aannemelijk dat Ludger of zijn onmiddellijke opvolger aan de hoge Markt de eerste kerk van Aalten heeft gesticht. De eerste officiële vermelding van het kerspel Aalten dateert uit 1152. Het oudste deel van het uit de veertiende en vijftiende eeuw daterende kerk is de Romaanse toren (eerste helft 13e eeuw). De kerk was gewijd aan Helena, de moeder van de Romeinse Keizer Constantijn. Zij zou op een pelgrimstocht naar het H. Land (ca 325) het kruis van Christus teruggevonden hebben. In de kerk bevinden zich opmerkelijke muurschilderingen.



St. Jozefschool

De huidige Jozefschool is ontstaan uit een fusie van de vroegere Jozefschool en de Ludgerschool uit Aalten. Een plaquette van die Ludgerschool op het schoolplein, drukt in woorden de betekenis van Ludger uit. De plaquette is alleen te bezichtigen als het schoolplein open is.

Nieuwe St. Helenakerk (Dijkstraat 11)

Vier kerkgebouwen gingen, na de Reformatie, vooraf aan het huidige Godshuis. De huidige kerk in Romaanse stijl met een sober interieur (1952), zoals in een kloosterkerk, komt voort uit een in 1894 gebouwde kerk. Op 28 januari 1945 troffen twee bommen de omgeving van de kerk. De kerk werd zwaar beschadigd en de pastorie lag in puin. Links van de toren is iedere dag de Mariakapel geopend. Men kan er de stilte opzoeken en een kaarsje branden.

Ludgerboom

In 1992 werd rechts voor de nieuwe St. Helenakerk deze boom door de burgemeester van Aalten, de dominee en de pastoor geplant. Het was het jaar waarin herdacht werd dat St. Ludger 1250 jaar geleden in het toen Friese Zuilen bij Utrecht geboren werd. De boom is een koningslinde.

