

In memoriam Ludger Brummelaar, 1926-2017

Er zijn niet zoveel mensen in Nederland met de voornaam Ludger. Emeritus-priester Brummelaar was er een van. En hij was trots op die naam! Op vrijdag 8 december was in Achterveld, waar hij woonde, de eucharistieviering ten uitvaart. Namens de Ludgerkring OG was Walter Rovers daarbij aanwezig.

De afgelopen jaren heeft pastor Brummelaar steeds meer belangstelling voor Ludger gekregen en getoond. Zo was hij regelmatig aanwezig bij Ludgervieringen, zoals in Vierakker en Aalten. Ook zondag 26 maart jl. was hij nog in Aalten bij de jaarlijkse Ludgerviering, die geleid werd door Hans de Graaf, lid van de Ludgerkring.

De naam Ludger kwam voor hem “uit de lucht” vallen. Bij zijn doop moest er een naam voor hem gevonden worden. De dienstbode van het gezin keek op de kalender en zag dat het de feestdag was van Ludger, 26 maart. Zijn vader vond het goed, maar zei er wel bij dat hij hem wel Gerard zou noemen. En zo heette hij lange tijd: Gerard. Totdat hij voor zichzelf de naam Ludger ging gebruiken.

Na zijn emeritaat in 1991 is Ludger actief gebleven. Tot het laatst toe: tweemaal per week ging hij zwemmen en enkele keren per week ging hij voor bij vieringen in tehuizen. Ook bleef hij tot het laatst toe fietsen. Dat is hem fataal geworden. Bij het fietsen is hij gevallen. Men denkt daarbij aan een herseninfarct.

Vrijdag 8 december is er afscheid van hem genomen, in een volle parochiekerk St. Jozef in Achterveld, waarbij veel mensen uit Achterveld aanwezig waren en ook veel emeriti-priesters. Pastor Brummelaar was lid van een club emeriti-priesters, die zich “de antiëkbeurs” noemde. Ook een zoon van de dienstbode uit 1926, die indertijd de naam had voorgesteld, was aanwezig.

Een neef, ook met de naam Ludger Brummelaar, sprak een in memoriam uit. Dienstbaarheid en hartelijkheid waren het meest kenmerkend voor de overledene. Het bleek dat hij in zijn familie erg gewaardeerd werd.

De viering werd geleid door hulpbisschop Herman Woorts, geassisteerd door vicaris Cornelissen en pastoor Zemann. De begrafenis was op de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe in Amersfoort, waar hij is begraven in het priestergraf, waar priesters vanaf 1828 zijn begraven. Daarvan zijn de namen in steen gegraveerd, nu bijna 50. Zo komt ook zijn naam daar op.